

I. Barkey Wolf-Sierks



Mevrouw Barkey is sinds 1996 BABS en vindt vooral het gegeven dat elk echtpaar anders is zo leuk aan de functie. Als trouwambtenaar is mevrouw Barkey serieus / traditioneel, maar met zeker een gevoel van humor ingesteld.

Centraal staat bij het trouwen of de partnerschapregistratie dat het een moment is voor de mensen zoals zij dat willen. Tijdens de plechtigheid probeert mevrouw Barkey het echtpaar of de partners mee te geven om te genieten van elke dag, maar dat iedereen ook altijd moet werken aan het huwelijk. Een huwelijk of partnerregistratie in de Engelse of Franse taal is geen probleem.

A.M. van Erven - Steenmeijer



Mevrouw van Erven-Steenmeijer ervaart de omgang met mensen als het belangrijkste; na een uitgebreid kennismakingsgesprek voelt ze het aanstaand bruidspaar goed aan en kan zich verplaatsen in de wereld van het paar. In samenspraak bekijkt mevrouw van Erven-Steenmeijer naar mogelijke specifieke wensen en omstandigheden.

Als het bruidspaar liefdevol en gelukkig de trouwdag begint na de huwelijksplechtigheid en de trouwlocatie verlaat dan is het goed geweest.

L. de Frémery



Mevrouw de Frémery heeft sinds 1996 huwelijken voltrokken, en ervaart de actieve rol die een trouwambtenaar speelt op een dag met zoveel blijdschap als leuk.

Als trouwambtenaar combineert mevrouw de Frémery serieus met humoristisch. Het aanstaand bruidspaar geeft zij vaak mee, dat naast het belangrijke "Ik hou van je", het net zo belangrijk is om in het omgaan met elkaar te zorgen voor openheid, vertrouwen en een mogelijkheid om alles te kunnen zeggen. Humor en relativeringsvermogen spelen daarin een belangrijke rol.

H. van der Weide



Sinds 1988 is mevrouw Van der Weide BABS. Vooral het mogen ontmoeten van steeds nieuwe mensen en op hun trouwdag dat prachtige 'ja-woord moment' te beleven, maakt voor mevrouw Van der Weide deze functie zo leuk.

Als trouwambtenaar is mevrouw Van der Weide te omschrijven als inhoudsvol, gezellig, warm en verrassend. Na twintig jaar BABS te zijn geweest ervaart ze het voltrekken van een huwelijk nog elke keer als vernieuwend en als een uitdaging.

E.H.D. van der Laan – De Jong



Het bruidspaar staat centraal. Dat is voor Engeliene van der Laan – De Jong het belangrijkste gegeven. Tijdens een uitvoerig kennismakingsgesprek wil zij graag van het bruidspaar hun verhaal en wensen omtrent de ceremonie horen. Mocht het bruidspaar nog iets niet weten, dan bespreekt zij de verschillende mogelijkheden. "Van mij mag en kan veel. Op die manier krijgt het bruidspaar een huwelijksceremonie precies zoals zij dat wensen."

Een ceremonie kan blij en ongedwongen zijn, maar ook met bezinning. Trouwen is een belangrijke stap die mensen in hun leven zetten. Het is altijd heel bijzonder om tijdens zo'n mooi en feestelijk moment in iemands leven te mogen spreken. Een deel van de huwelijksvoltrekking

in het Engels is mogelijk.

G.J.M. Maas



De bekendheid in Blaricum en met Blaricummers komt Guido in deze functie goed van pas. Het gegeven dat hij mensen op een blijde dag ontmoet maakt voor hem het werk zo leuk.

Als trouwambtenaar is de heer Maas vooral losjes van karakter en gebruikt graag humor, maar zijn instelling hangt zeker van het aanstaand bruidspaar af. Hij wijst het bruidspaar vaak op het belang van tevredenheid boven rijkdom in een huwelijk.

W.C.P. van der Maas



De heer van der Maas is ruim 26 jaar trouwambtenaar. Het leuke ervaart hij dat iedereen zijn eigen verhaal heeft en samensmelt tot één paar. De huwelijken voltrekt hij in een ontspannen sfeer, losjes en op humoristische wijze met veel ruimte voor eventuele specifieke wensen van het bruidspaar.

Tijdens de plechtigheid wijst hij vaak op het belang van het behoud van respect voor elkaar van mens tot mens. Trouwen is eigenlijk zo gewoon dat het weer bijzonder is; men geeft immers de individuele status op om samen de toekomst te beleven.

B. Mijwaard



Al sinds 1975 vervult de heer Mijwaard een actieve rol in het voltrekken van huwelijken. Als trouwambtenaar vindt hij het vooral leuk om mee te werken aan het laten slagen van de huwelijksdag, een dag waarop iedereen blij en vrolijk gestemd is.

De heer Mijwaard omschrijft zichzelf als een meer traditionele trouwambtenaar, met de nodige dosis humor. Hij geeft het aanstaand bruidspaar graag de wijsheid mee “samenleven = samenwerken, je moet er wat voor doen om elkaar gelukkig te maken”.

B.T. Nobelen-van Albada



Het bijzondere van de functie vindt mevrouw Nobelen-van Albada om een actieve bijdrage te mogen leveren aan een prachtig moment aan ieders leven. Ieder huwelijk is uniek en het blijft mede daarom speciaal om een huwelijk te mogen voltrekken voor een bruidspaar.

Als BABS is ze betrokken en persoonlijk, tijdens een kennismaking met het aanstaand bruidspaar is altijd aandacht voor de wensen voor wat betreft de huwelijksvoltrekking.

J. Stout - Mota



Mevrouw Stout-Mota ervaart het altijd als een feest om deelgenoot te zijn op zo'n belangrijke dag van mensen, een dag met een gouden randje van mensen. Om mensen te verenigen in de echt is heel bijzonder.

Het voorgesprek houdt mevrouw Stout-Mota thuis bij het aanstaand bruidspaar en daar neemt ze uitvoerig de tijd voor om de wensen en achtergrond van de mensen grondig door te nemen. Tijdens de plechtigheid benadrukt mevrouw Stout-Mota "geniet van elkaar, respecteer elkaar en geef elkaar de ruimte".

J.Ph.Th. Verdonck Huffnagel



Bezinning en verdieping zijn elementen die de heer Verdock Huffnagel als trouwambtenaar in de trouwplechtigheid inbrengt, met een kwinkslag. En dat op een stijlvolle maar eigentijdse manier.

De heer Verdonck Huffnagel vindt het een leuke en eervolle uitdaging om een bijdrage te leveren aan een onvergetelijke huwelijksdag. Een gelegenheid waarbij hij het aanstaand bruidspaar en waar mogelijk de getuigen zoveel mogelijk betreft. Het leukste van de functie ervaart hij dat mensen bij deze grote stap - zo niet de belangrijkste dag in hun leven - op een gepaste en feestelijke manier elkaar het 'ja-woord' geven.

B.E.A. Voorink-ten Cate



Als trouwambtenaar typeert mevrouw Voorink zichzelf als traditioneel en humoristisch. Zij ziet haar inbreng bij het huwelijk van mensen als een tegenhanger bij praktijk die zij in haar werkveld tegenkomt in de advocatuur bij echtscheiding.

Als huwelijksboodschap uit mevrouw Voorink-ten Cate vaak voor het (aanstaand) bruidspaar het motto 'bezint eer ge begint'.

C. de Vrieze-Greebe



Sinds 1992 is mevrouw de Vrieze-Greebe trouwambtenaar. Zij vindt het vooral leuk om de plechtigheid zo persoonlijk mogelijk te maken, vrolijk met een serieuze ondertoon. Als trouwambtenaar is zij traditioneel en zeker ook humoristisch en losjes van aard.

Een aanstaand bruidspaar geeft zij graag de boodschap mee om elkaar aandacht te blijven gevenen respect te houden voor elkaar.

A.J.T.H. van Zon



Buitengewoon ambtenaar is Van Zon gebleven na het bereiken van de gepensioneerde leeftijd. In het contact met jonge mensen probeert hij ze altijd iets mee te geven voor de rest van hun leven.

Als trouwambtenaar omschrijft hij zichzelf als filosofisch en humoristisch.

Een motto dat hij aan een aanstaand bruidspaar meegeeft is vaak “blijven praten”. Met een knipoog naar de filosoof Plato denkt de heer van Zon dat ouderen uitermate geschikt zijn om jonge mensen bij zo’n belangrijke gebeurtenis als het huwelijk toe te spreken en adviezen te geven voor hun verdere leven.

A.H. Hoefnagels - Brinks



Jeannette Hoefnagels is BABS geworden, omdat zij het heerlijk vindt om met mensen om te gaan. In die rol hoopt zij een feestelijke en zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de sluiting van uw huwelijk. Zij beschouwt het als een voorrecht om dit belangrijke moment in een warme, persoonlijke en vrolijke sfeer te dompelen. Uw ideeën zijn welkom en worden bekeken op haalbaarheid. Het is vooral uw moment, uw feest.

Ook vindt Jeannette het waardevol om samen met u na te denken over respect en ruimte voor elkaar in het leven en hoe u dat naar de ander uit kunt dragen zodat uw huwelijk een succes wordt.